

CARNAVALSKRANT
uitgegeven door
Eindhovense Carnavalsvereniging

2023
59e Jaargang



DE "LICHTSTADNARREN"





Dé Feestwinkel van Eindhoven

De leukste feestartikelen
zie
Grote Berg 1-2-3

www.hetsnabbeltje.nl
info@hetsnabbeltje.nl



Grote Berg 123
5611 KJ
Eindhoven
040 - 2441450

Ma Gesloten
Di 09.00-18.00
Wo 09.00-18.00
Do 09.00-18.00
Vrij 09.00-20.00
Za 09.00-17.00
Zo Gesloten



Verzekeringen - Hypotheken - Fiscaal advies

ASSUCURA ASSURANTIËN

Tel.: 040 - 242 03 57



Rinus v.d. Graaf

Ellertsveldstraat 7 5628 CN Eindhoven - E-mail: assucura@chello.nl



Denk ook eens aan onze sponsors als 'U koopt!

Voorwoord van de Voorzitter



Beste lichtstadnarren, prins en adjudanten, dames, dansgarde, raad van elf, nar, donateurs, adverteerders, promotieclubleden, vrienden van de lichtstadnarren en eenieder die dit leest.

Salaai

Ja waar moet je beginnen na deze jaren van de pandemie en nu weer de oorlog. We hebben afgelopen jaar afscheid moeten nemen van 3 van onze leden. Erelid en oud bestuurslid Jan van Lierop, Erelid en Beste Mensch Bertus van Eembergen en Richard van Rooy jarenlang raadslid. We zullen ze vreselijk gaan missen.

Ondanks dit alles hebben wij vorig jaar toch een prinswisseling kunnen houden toen het net allemaal even open was en gaan we nu verder met dezelfde hoogheid, prins Voleurs en zijn adjudanten Richard en Damian. Ze moeten nu toch weten hoe het gaat na zo'n jaar met ineens op de valreep toch nog 4 dagen carnaval maar dat komt wel goed. Veel succes.

Zaterdag met carnaval gaan we weer als vanouds met de optocht mee. We zijn te zien ergens vooraan in de tocht helaas is het NR nog niet bekend. Zaterdagavond trappen we af met een geweldige coverband uit Eindhovens Giddy Limit en voor de continue muziek onze huis dj-soundwave productions. Op de zondagmiddag hebben wij onze geweldige kindermiddag zoals je van ons gewend bent. Met de stier, draaimolen, stokvangen en alles wat we voor de kinderen kunnen doen. Zondagavond gaan we weer vrolijk verder met continue muziek van soundwave aangevuld met 3 artiesten uit Eindhoven en omgeving. Maandagmiddag het traditionele repen in het centrum van Eindhoven. Hoe en waar de route begint weet ik nog niet maar dit vindt u tijdens carnaval in een flyer in de zaal. Maandag en dinsdagavond maken wij het feestje dan af met onze dj-soundwave.

Kijk zo hebben we toch weer ons best gedaan om 't Trefpunt helemaal vol te plannen met een fantastisch feest dat wij voor geen goud willen missen. Mede door de inzet van vele vrijwilligers gaat het allemaal nog lukken 4 dagen lang.

Rest mijn nog eenieder te bedanken voor hun geweldige inzet van de afgelopen jaren en wij hopen dit nog zeker jaren te kunnen blijven doen. Wij wensen iedereen die de Lichtstadnarren een warm hart toedraagt een hele fijne carnaval en hopen u te mogen begroeten in onze residentie 't Trefpunt.

D.n Voorzitter Ronny v.d. Graaf





Prins Voleurs met adjudanten Damian en Richard



Proclamatie Prins Voleurs

Wij prins Voleurs

Bij de gratie van alle lichtstadnarren en narinnen

Prins der Lichtstadnarren 2021-2022

Baron van Vaartbroek

Bij gestaan door adjudant Richard en Damian

Proclameren dat:

Om te komen tot voortzetting van de jaarlijkse
carnavalsvreugde de navolgende elf punten:

- Ten 1^{ste} Ik zal het maar vast zeggen,
Wij gaan met z'n alle de tap droog leggen.
- Ten 2^{de} Een wijze zaad van deze Prins die telt,
half dronken zijn is zonde van je geld.
- Ten 3^{de} Glaasje leeg, muntjes op, bel een bob.
- Ten 4^{de} Beland ik gestrekt en wel op de vloer,
loop dan niet voorbij, maar raap me effkes op.
- Ten 5^{de} Zet ik de zaak weer eens op z'n kop,
dan meld ik me morgen bij bloemist 'fleur op'.
- Ten 6^{de} Is er een polonaise, heren van de raad, doe een goede daad.
- Ten 7^{de} Zoals wij ieder jaar gaan,
zullen ook dit jaar de dames achter de raad van 11 staan.
- Ten 8^{ste} Trots zullen wij op onze dansgarde zijn,
dat zij er na 2 jaar ook weer bij zijn.
- Ten 9^{de} Wij wensen iedereen. Groot en klein, een goed carnavalsfeest.
- Ten 10^{de} Dat we ons na een verloren jaar niet uit het veld laten slaan,
en gewoon weer doorgaan.
- Ten 11^{de} Ten slotte wensen wij iedereen veel plezier,
en houd er rekening mee, ook wij drinken bier!

Aldus opgemaakt in het Lampegat en
Bevestigd op 30 oktober 2021,
In de Residentie der Lichtstadnarren

“VOLEURS”

Prins de Lichtstadnarren



Voorstellen Prins Voleurs

“Hallo” aan iedereen die dit krantje in handen heeft.

Ik ben Ralf op den Buijs en op moment van schrijven 43 jaar. Woonachtig in jawel Lampegat en verloofd met Sylvia. Thuis hebben we een dochter Lorena en zij heeft een vriendje Fazel. En ook zij zijn zo nu en dan te vinden binnen de vereniging.

Ik ben in 2010 bij de Lichtstadnarren naar binnen gelopen en het duurde niet lang of ik zat bij de Raad van 11, dat was namelijk het jaar erop. Een aantal jaren later werd ik leider van de Raad [2015] en deze taak doe ik nog steeds met veel plezier. Ook heb ik natuurlijk eerder op het podium gestaan als Adjudant: - 2012/2013 Prinses Sensation

- 2015/2016 Prinses Xanthia
- 2018/2019 Prins Techador

En nu wilde ik graag zelf prins worden. Mezelf opgegeven en ja ik mocht het gaan doen van de prins keuze commissie. Dus snel aan de gang en eerst maar eens mijn gevolg vragen. Daar was ik vrij snel mee klaar! Dat moest uiteraard m'n maatje Damian en m'n zwager Richard worden. Twee prettig gestoorde kerels die aan mijn zijde zouden gaan staan. Alles geregeld en uit de kast gehaald maar het werd stil!!!!

Heel, heel erg stil..... Zo ook in lampegat!!!! [Dit deel kunt u terug lezen op www.rijksoverheid.nl]

Maar dan, oktober 2021 toch een opkomst. The show must go on want stil zitten hadden we lang genoeg gedaan. Een geweldige avond en ook wel een opluchting want ik had het al even geheim moeten houden. Maar helaas, het werd weer stil.....

We zitten dan inmiddels al in het nieuwe jaar en gek genoeg precies 11 dagen voor de carnaval krijgen we toch een klein groen lampje en gaan we toch beginnen aan carnaval 2022. Ondanks dat het zo kort dag was aan voorbereidingen hebben we toch een paar fantastische dagen gehad. En nu ik dit zo schrijf ben ik blij dat we al wat uitbals verder zijn en kijk ik samen met mijn twee Adjudanten uit naar carnaval 2023.

Wij wensen dan ook iedereen heel veel leut en gein.

Salaa!!!

Prins Voleurs en Gevolg





Voorstellen: Adjudanten van Prins Voleurs

Hoi allemaal,

Ik ben Adjudant Richard. Samen met Adjudant Damian zijn wij het trotse en knotsgekke gevolg van onze Prins Voleurs! Een mooi gevuld podium in ere van de Lichtstadnarren. We maken overall een feestje van met de gehele vereniging!

Ik ben nu ongeveer 5 jaar lid en heb al twee keer mogen genieten als rol van adjudant. Iets wat ik graag doe en heb gedaan, vol plezier. Ook de reden geweest om mij zelf bij de vereniging te voegen. Nog steeds met onder andere veel gekheid voel ik me steeds meer thuis bij de vereniging!

Ik heb zin in het aankomende seizoen! Zin om te 'zuipen', zin om te 'kruipen' (voor de prins uiteraard ;), zin om 'mezelf als een malloot te bewegen', zin om de 'Sirtaki en Witch doktor' te verwezenlijken hèhè, kortom, zin in een mooie carnaval!

Tot dan!



Heey allemaal,

Graag wil ik me even voorstellen als mede Adjudant van Prins Voleurs.

Om te beginnen heet ik Damian van der Heijden, maar vele zullen mij zeker kennen gezien ik al een paar keer op het podium mogen treden.

Dit is namelijk men 3^e keer als adjudant en heb zelf het prins zijn ook eens mogen beleven.

Toen 3 jaar geleden de prins naar mij toe kwam met de vraag 'heey maat, ik wil graag prins worden, en zou jij dan 1 van mijn adjudanten willen zijn?' zei ik daar natuurlijk gelijk JA zeker, kei leuk! op .

Daarna vroeg ik hem meteen en wie staat er nog meer bij? En antwoorde de prins met 'men zwager Richard' en dat zal een gezellig clubje zijn met 3 van die zotte bij elkaar.

Nou dat is het zeker vertel ik je, wat een feest en gelach met z'n alle!

We drinken feesten en dansen er flink op los ha hahaha

Verder ben ik getrouwd met ons Aniet (Anita van der Heijden) en hebben we samen een geweldige dochter Jylana.

Zoals vele van jullie al wel gezien hebben, maken we er als Prins Voleurs met z'n 2 adjes een groot feest van .

En wil ik jullie allemaal heel veel plezier wensen !

Geniet ervan!

Salaai!

Adjudant Damian



Afscheidwoord prins Asegurador



Beste carnavalsvrienden,

Allereerst wil ik zeggen dat ik een fantastisch vond, ik heb een geweldig mooi jaar mogen beleven waarin ik veel heb kunnen hossen en dansen erg jammer was het natuurlijk wel dat de optocht werd afgelast en niet door corona (bestond toen nog niet) maar door de wind.

Ook wil ik iedereen bedanken voor de steun, Raad van 11, de dames, dansmarietjes en alle aanwezigen maar vooral mijn Adjudant (en broer) Ronny zoals hij alles heeft geregeld en verzorgd petje af, Ronny nogmaals heel erg bedankt, ook Petry en Gerry bedankt voor alle hulp.

Mijn afscheid samen in één broek, met pingpongballen in plaats van golfballen (te duur en te zwaar) was dan ook weer verschrikkelijk goed bedacht door onze dames jullie golfoutfit op maandag met carnaval mocht er ook wezen alleen jammer dat ik daarna al mijn golfclubs weer moest uitzoeken.

Nogmaals iedereen van harte bedankt want carnaval vier je tenslotte met zijn allen.

Alaaf, ex-prins Asegurador.





* Onderscheidingen

* Medailles

* Bekers

* Pins

Weg op Bree 103 • 3670 Meeuwe Gruitrode • België

Tel: +32(0)11 61 18 71

website: www.medallux.be

Fax: +32(0)11 61 18 72

e-mail: info@medallux.be



WUYTS B.V. - Eindhoven

Tegels ■ Tegelwerken ■ Sanitair



**MEER DAN 30 JAAR
EEN BEGRIP IN
EINDHOVEN EN
VERRE OMGEVING!**

Tarasconweg 9 5627 GB Eindhoven

Telefoon: 040 - 242 32 32 / 241 34 75

info@wuytsbv.nl

www.wuytsbv.nl



Goei Vrouwke 2020



Ieder jaar wordt door het bestuur van CV de Kletsmeiers, CV de Leute en CV de Lichtstadnarren een Goei Vrouwke gekozen. Zij wordt dan op maandag tijdens de carnaval in de tent op de markt gehuldigd.

Voor het jaar 2020 is gekozen voor:

Leni Bröcheler



CV de Kletsmeiers

Leni is als 10-jarig meisje gestart als solo garde lid van CV de Leute. Aan deze vereniging is zij tot op heden als lid verbonden, al meer dan 60 jaar. Gedurende deze jaren heeft zij diverse belangen behartigd binnen CV de Leute.

In het seizoen 1972/1973 was zij verbonden aan het prinselijk gezelschap van Jan Vromans Sr, als hofdame. Vanuit deze rol is zij verbonden aan de groep VOLG.

Geheel in de traditie van haar moeder mevrouw Lies Kiggen, waarvan ze spreekwoordelijke draad heeft opgepakt verzorgd zij elk jaar een geborduurd rug-embleem voor de afscheidnemende stadsprins.

Tijdens het bestaan van de dameskapel "Muziekfabriek 3D" was zij de beschermvrouwe van dit orkest.

Leni is een vrouw waarop je terug kan vallen in woord en daad. Dit met in het achterhoofd een bijzonder belang: het welzijn van de Stichting Federatie Eindhovenens Carnaval.

Zoals elke vrouw achter haar partner staat, is zij er voor haar Hans welke reeds 11 jaar de rol van penningmeester vervuld.

Deze motivatie werd gehonoreerd en Leni werd uitgeroepen tot Goei Vrouwke 2020.



Sfeer van Carnaval 2021 en 2022





Derckx

ONTWERPT BOUWT ONTZORGT

Sfeer van Carnaval 2021 en 2022



De feestgangers





Woordje van de Kasteelheer

Beste carnavalsvrienden,



Als voorzitter van de Stichting 't Trefpunt heb ik de eer gekregen van de Carnavalsvereniging De Lichtstadnarren om een "woordje van de Kasteelheer" te schrijven voor het carnavalsblad 2023.

Vreselijke persoonlijke tijden als corona zijn voorbij. Het jaar door moeten brengen zonder de leut, plezier en de gein en een keer heerlijk uit je dak gaan, valt niet mee. Gelukkig is die tijd dat voorbij.

De Stichting 't Trefpunt heeft het gebouw aan het Belgieplein 20 in beheer. Als voorzitter van deze club ben ik blij dat CV De Lichtstadnarren 't Trefpunt als Residentie in gebruik heeft genomen.

Het valt niet mee om de volle zalen, zoals die vroeger een gewoonte waren, nu vol te krijgen. 't Lampegat moet gewoon weer "het gat" worden waar carnaval hoog op de ladder staat. Het buurtcarnaval heeft een dreun gekregen en samen moeten wij zorgen dat het weer als van ouds wordt. De Pintenvegers hadden 't Trefpunt in vervlogen tijd in gebruik. Volle zalen en dat willen De Lichtstadnarren graag terug. De Kasteelheer natuurlijk ook. 15 jaar Voorzitterschap van CV. De Lichtstadnarren zit nog steeds bij mij in het lijf en koppie!!!!

Ik weet dat de eerste carnavalsavond op zaterdag 18 februari een schitterende avond kan worden. Veel plezier, leut en gein met een liveband en een DJ.

Op de zondag gaat het hart van menigeen harder kloppen. De kleintjes liggen er wakker van. Heerlijk het carnavalspakje aantrekken, gooien met serpentine en volop limonade drinken en, nu mag het, lekker snoepen. Na afloop een overheerlijke snoepzak meekrijgen. Het kan niet op.

Er zijn vier dagen in 't Trefpunt met echt veel plezier. Bekijk trouwens het programma van CV De Lichtstadnarren en jullie zullen zien dat ze er van alles aan doen om het zo mooi mogelijk en plezierig te krijgen.

Jullie krijgen vanzelf de smaak te pakken. Zorg dat je niets te kort komt, haal de coronajaren in. Namens alle vrijwilligers van 't Trefpunt wens ik jullie hele fijne carnavalsdagen. De gouden tip is, ga niet te ver van huis, maar ga lekker naar 't Trefpunt, daar ontmoet je de uitgelaten feestvierders van CV De Lichtstadnarren.

Ik wens jullie allemaal heel veel geluk en zeg SALAAI ASALAAI!!!

Activiteiten in 't Trefpunt zijn mogelijk mede dankzij:

ZAAL 1: Speelzaal met lekkernijen,
Spelletjes, schmincken,
Ballonnenclown draaimolen en
kinderopvang tot en met 4 jaar



ZAAL 2
Friet & Snacks



ZAAL 3
Treintje



ZAAL 4
Rodeostier



KINDER - KNIPKAART

Gratis Popcorn,
Suikerspin
Chips
pakje Drinken
SNOEPZAK



Programma Kindercarnaval 2023



Kindermiddag

Zondag 19-Februari-2023



Zaal open 13.00 uur
Aanvang 13.30 uur.



Hallo lieve kindjes, en alle ouders/verzorgers.

Wij gaan vol trots zeggen dat er weer een kindermiddag georganiseerd is. Deze middag is speciaal voor de kinderen zodat zij ook een groot feest kunnen vieren tijdens carnaval.

Met als start onze junioren, zij gaan de middag openen met hun geweldige dansmarietjesdans.

Na deze geweldige dans waar zij veel energie in steken door middel van vele trainingen en thuis oefenen, gaan we met z'n alle achter onze hoogheid en zijn adjudant en onze dansmarietjes aan om de polonaise te doen.

Hierna kun je rond gaan dwalen in verschillende zalen waar van alle soorten kinderattracties en vermaak is, voor de allerkleinste is er een aparte speelruimte speciaal voor kinderen tot 4 jaar ingericht en voor de oudere kinderen is er ook heel veel te doen zoals verschillende attracties en leuke spellen.

Natuurlijk mag iets lekkers niet ontbreken: er zijn heerlijke suikerspinnen, popcorn, chips en wat te drinken. Ook kun je spekhappen.

Zijn jullie klaar en uitgeput van dit geweldig groot feest dan krijg je als afsluiting bij de uitgang ook nog eens iets lekkers mee naar huis, om lekker na te genieten.

Tot ziens bij DE kindermiddag van Eindhoven. bij CV de Lichtstadnarren 't Trefpunt aan het Belgiëplein te Eindhoven.

Deze kindermiddag word mede mogelijk gemaakt door:
CV de Lichtstadnarren, 't Trefpunt,
Monuta (A. v.d. Voort), Jumbo Winkelcentrum Woensel.



**ER MAG IN HET GEHELE GEBOUW
NIET GEROOKT WORDEN!!**



ER ZIJN ROOKVOORZIENINGEN.

KOOP TIJDIG UW KINDERMIDDAGKAARTEN: VOL = VOL

Koop ze bij 't Trefpunt of via SECRETARIS@CVDELICHTSTADNARREN.NL





**ALLE WEDSTRIJDEN VAN PSV
LIVE OP GROOT SCHERM!**

**Café de Tempelier
Antwerpenlaan 20
5628 XE Eindhoven
040 242 48 69
06 295 615 44**

**dinsdag t/m zondag
vanaf 12 uur geopend.
op maandag gesloten (m.u.v. feestdagen)**



Dansgarde Lichtstadnarren



Dansgarde Senioren:

- Nikita van der Ende
- Cyranna Klokgieters
- Lisanne v.d. Ven
- Meike van Tilburg
- Celina v.d. Ven
- Lisa Verhaar
- Isabella van Dommelen



Programma 2023



Zaterdag 18 Februari Lichtstadnarrenbal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:11

Rocking Carnaval met

Muziek door Band Giddy Limit

samen met:
DJ -Soundwave



Zondag 19 Februari Kindermiddag

Zaal open 13:00 Aanvang 13:30

Kindercarnaval met veel vertier [zie bladzijde 18+19]



Zondag 19 Februari Residentiebal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:41

Deze avond komt de Stadsprins

Deze avond met:

DJ – Soundwave & Roykuh & Lars Brans & Dennis Smith



Residentie 2023 = wijkcentrum 't Trefpunt

Belgiëplein 20 5628 XJ Eindhoven



Maandag 20 Februari Repen in Lampegat

Verzamelen om 12:00 Start 12:15 Café
"Feestcafé Monkey's"

Met Kapel "Veullewait"



Maandag 20 Februari Blauwe Maandagbal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:41

Deze avond met: **DJ -Soundwave**

Dinsdag 21 Februari Boerenkielenbal

Zaal open 19:30 Aanvang 20:30

Deze avond met: **DJ -Soundwave**



Vrijdag 24 Februari Haringhappen

Aanvang 21:00 Matje of Pluimpje ?



Actuele informatie ? Bekijk ook onze web-site: www.cvdelichtstadnarren.nl

** alle aankondigingen onder voorbehoud





*Kindermiddag 2022
bij de Lichtstadnarren*



Altijd even lachen



Ex prinsenbrunch 2022/2023

Dit is een middag speciaal voor alle ex-prinsen en ex-prinsessen met hun partner om de nieuwe ex-prins welkom te heten bij de club. Er is ook altijd een buffet dat verzorgd wordt door de voorgaande ex-prins.



Dit jaar was de brunch op zondag 8-1-2023 en werd prins Asegurador welkom geheten bij de ex-prinsen. De opkomst was helaas niet zo groot maar het werd een zeer geslaagde middag. Na een woordje van de president Roy, kreeg Rinus symbolisch de ex-prinsen onderscheiding omgehangen en Gerry en Petry kregen een mooie bos bloemen. De eigenaar van café de Tempelier had ervoor gezorgd dat we met een lekker glas champagne konden proosten en daarna gingen we lekker aan het buffet beginnen. Het was weer een gezellige middag.



De Dames

Het is een tijdje stil geweest rond de dames door de corona, er was geen afgang, geen surprise, weinig bals maar afgelopen jaar konden we dan eindelijk weer bij elkaar komen. Dit jaar een surprise-avond zonder surprises maar wel met cadeautjes en een gedicht. Daisy Smit had aangeboden gastvrouw te zijn dus op naar Tongelre.



Nadat we eerst een tijdje hadden bijgepraat en een rondje koffie hadden gedaan konden we beginnen. Er waren weer prachtige gedichten geschreven, de tranen vloeiden hier en daar, bij de een van het lachen bij de ander van emotie. Iedereen was tevreden met de cadeau's dus wederom een geslaagde avond.



Daisy hartelijk bedankt voor de gastvrijheid.



CV de Lichtstadnarren

opgericht 05 oktober 1963

Prinsengalerij der Lichtstadnarren

Prins (es)	Periode	Naam	Prins (es)	Periode	Naam
Voleurs	2022/2023	Ralf op den Buijs	Equestrian	1992/1993	Michiel Brok
Voleurs	2021/2022	Ralf op den Buijs	Equestrian	1991/1992	Michiel Brok
Asegurador	2020/2021	Rinus van de Graaf	Rob	1990/1991	Rob Sonnenschein
Asegurador	2019/2020	Rinus van de Graaf	Nauticus	1989/1990	Wim Noordzij
Techador	2018/2019	Roy Damen	Financius	1988/1989	Rob Sonnenschein
La Madré	2017/2018	Bep Smit van Rooijen	Unix	1987/1988	Rinus van Weele
Legend	2016/2017	Damian van der Heijden	Frits den Urste	1986/1987	Frits Wassenberg
Xanthia	2015/2016	Monique de Wit	Cuirius	1985/1986	Hans van der Heijden
Candy	2014/2015	Tamara Linssen	Perce-Bois	1984/1985	Twan van Eembergen
Fortissimo	2013/2014	Maikel van Bokhoven	Jan d'n Urste	1983/1984	Jan Gruyters
Sensation	2012/2013	Jolanda van de Ven	Videlio	1982/1983	Henk Scheurleer
Cerevisia	2011/2012	Johnny Kweens	Plafonneur	1981/1982	Peer Derhaag
Dancing Star	2010/2011	Patricia de Wit	Amuserius	1980/1981	Gerard de Laat
Daimond	2009/2010	Ton Smits	Heubolius	1979/1980	Jan van den Heuvel
Reflection	2008/2009	Anja Kramer	Graficus	1978/1979	Henk van de Hurk
Quarante Quatre	2007/2008	Ronny van de Graaf	d'n Kittel	1977/1978	n.v.t.
Carpe Diem	2006/2007	Henk Hendrikk	d'n Kittel	1976/1977	n.v.t.
Narderlicht	2005/2006	Jack Verschuren	Figaro	1975/1976	Bertus van Eembergen
Destilador	2004/2005	Roy Damen	Achemure	1974/1975	Stadsprins
Dionysos	2003/2004	Toon Verhaar	Akkwanillus	1973/1974	Stadsprins
Tropicana	2002/2003	Francois van Eembergen	Tolerantius	1972/1973	Stadsprins
Consolidarius	2001/2002	Richard van Rooij	Gerstejanus	1971/1972	Stadsprins
Purplestar	2000/2001	Petry van de Graaf	Publicatius	1970/1971	Stadsprins
Motorista	1999/2000	Jos van de Graaf	Teharkianus	1969/1970	Stadsprins
Plaisier	1998/1999	Henri Frijters	Platerius	1968/1969	Theo Staals (stadsprins)
Demolition	1997/1998	Ronny van de Graaf	Bacardi	1967/1968	Marinus Sengers
Festinariz	1996/1997	Peer Derhaag	Bacardi	1966/1967	Marinus Sengers
Locodorus	1995/1996	Jos Derksen	Theodoor den 2e	1965/1966	Theo Staals
Pintium	1994/1995	Hubke Nauts	Theodorus	1964/1965	Theo Staals
Gerard	1993/1994	Gerard van der Elsen	Toon den Urste	1963/1964	Antoon Acquoj



Promotieclub

Promotieclub

Wilt U de vereniging financieel steunen, wordt dan lid van de promotieclub.

De promotieclub heeft tot doel om cv. de lichtstadnarren te steunen en om een spaarpot op te bouwen voor het komende jubileum.

Dus als U cv. de Lichtstadnarren een warm hart toedraagt, wordt dan lid van de promotieclub.

U ontvangt voor Uw lidmaatschap:

- Een draagspeld in de vorm van een zilveren buidel met gouden nar + jaarplaatje.
- Elk volgend jaar dat U betaalt krijgt U opnieuw een jaarplaatje.
- U krijgt voorrang bij het bestellen van kaarten voor de zittingsavond.
- Minimaal 3 keer per jaar een nieuwsbrief met alle activiteiten van de vereniging.
- Deze carnavalskrant thuis bezorgd
- En natuurlijk heeft U gratis toegang op alle bals van cv. de Lichtstadnarren (met uitzondering van de zittingsavond).
- U mag ook altijd met de vereniging mee naar de uitbals.

De bijdrage is ongelimiteerd maar minimaal 50 euro per jaar.

Contact personen:

Jos van Vugt

Toon Verhaar

Gerard van der Elsen

Nicolaas Beetslaan 8

5531 TH Bladel

tel. 0497-382759



Zij geven u graag een aanmeldingsformulier en na betaling via NL62 RABO 0122 7149 97 of contant, ontvangt U zo spoedig mogelijk de bijbehorende versierselen.

Raad van 11

Ik Jos Derksen ben na een paar jaar afwezigheid bij de Raad van 11 weer terug. Ook loopt mijn zoon Ricardo nu nog gewoon mee maar je weet maar nooit wat dit in de toekomst gaat worden. Voor mijn afwezigheid ben ik Prins geweest en loop al meer dan 33 jaar mee bij de Lichtstadnarren in die jaren heb ik de technische commissie weer nieuw leven ingeblazen en heb ik ook nog enkele jaren in het bestuur mogen acteren, hierbij ook nog wel wat contacten opgedaan bij de FEC.

Ook heb ik Ralf mogen leren kennen als een goede voorzitter van de Raad. En als ik dan ook nog zie hoe hij met onze Jordy omgaat dan smelt mijn vader hard. Hoop jullie dit jaar vaak tegen te komen op verschillende bals.

Groeten, Jos



*Polonaise
met de raad*



Zittingsavond 2023 Tonpraters bij de LSN



Op zaterdag 7-1 konden we dan eindelijk weer de zittingsavond op de traditionele 1^e zaterdag van het jaar houden. De zaal zat aardig vol dus het belooft een gezellige avond te worden.

Na het binnentrekken wordt ook traditioneel het LSN lied gezongen door onze Jack de Turck.

Als eerste krijgen we Berry Knapen met zijn buut Cafeteria de Bittere Bal. Hij begint met iedereen een heel gelukkig nieuwjaar te wensen. Hij is ook erg blij om even uit de friettent te zijn. Hij heeft het erg moeilijk want de stroom is tegenwoordig heel duur (haalt hij dus met een verlengsnoer bij de buurman), je mag niet meer alles verkopen (frietje zwarte Piet, frietje zigeunersaus etc.) Natuurlijk komen er nog een paar Belgische grappen en wat grappen over de LSN.

Als 2^e hebben we Erik Mulder als Harry de hartpatiënt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht met een hartverzakking en vertelt over zijn avonturen in het ziekenhuis. Hij krijgt een pacemaker en ligt op een gemengde kamer. Zelfs het Eindhovens Dagblad heeft een dag met hem meegelopen



Daarna is het de beurt aan Peter van der Maas als de psycholoog. Hij begint natuurlijk met een paar mensen in de zaal voor de gek te houden. Daarna zijn de Helmonders (en dan vooral onze prins) aan de beurt. Hij vertelt verder over de avonturen die hij meemaakt in zijn praktijk. Ook nog enkele grappen over Hilvarenbeek waar hij woont en de politiek. Zijn laatste wijze raad is dat je altijd eerlijk moet zijn.

Dirk Kouwenberg komt deze keer als geheim agent. Er hing een bordje bij de ingang met no smoking dus hij heeft geen smoking aan. Hij is uitgeroepen tot beste geheim agent van het jaar. Hij heeft allemaal verschillende gadgets en auto's gekregen maar het belangrijkste was wel zijn werk voor het koninklijk huis. Amalia was ontvoerd en hij ging haar terughalen.

De 5^e is Freddy van den Elzen als Skoolmister. Hij is al 40 jaar meester en vertelt daar honderduit over. Als leraar heeft hij heel veel vakantie en daar geniet hij van. Hij houdt natuurlijk ook verschillende mensen uit de zaal voor de gek. Hij vergelijkt de scholen van nu met vroeger en zijn conclusie is toch wel dat het vroeger leuke tijden waren.

Als laatste hebben we Rob Bouwman als de alpinist. Hij doet aan tsinipla. Dat is bergen beklimmen op z'n Helmond, van boven naar beneden. Hij vertelt over de avonturen die hij meemaakt als bergbeklimmer, zo zit zijn broer in de gevangenis voor het beklimmen van de K3. Hij leest ook nog een stuk voor uit een logboek dat hij op de top van een berg vond.

Met 3 voor ons nog onbekende tonpraters werd het weer een zeer geslaagde avond. We kijken nu alweer uit naar volgend jaar.



Donateur van het jaar 2021-2022



Ieder jaar wordt er door ons een donateur van het jaar gekozen.

Meestal is dat iemand die al jarenlang donateur bij ons is. Dit jaar hebben we anders gekozen. Jan van Lierop heeft zich altijd ontzettend veel ingezet voor onze donateurs. Omdat we Jan hiervoor helaas niet meer kunnen bedanken hebben we besloten dit symbolisch te doen door zijn kleinzoon als donateur van het jaar te benoemen.



Keandro Damen

Donateurs

Voelt U zich enigszins betrokken bij cv. de Lichtstadnarren, wordt dan donateur.

Wat is het voordeel van donateur zijn?

- U ontvangt een geweldig mooie draagspeld met jaarplaatje.
- Elk volgend jaar dat U betaalt, krijgt U opnieuw een jaarplaatje en gratis entree tot alle bals van de Lichtstadnarren m.u.v. de zittingsavond.
- U kunt met de vereniging mee naar alle uitbals.
- U ontvangt minimaal 3x per seizoen een nieuwsbrief met daarin vermeld alle activiteiten van de vereniging.

Dus wordt donateur voor 13 euro per jaar en meldt U aan bij

Jack Verschuren of bij de penningmeester: Roy Damen
Nederlandplein 10
5628 AD Eindhoven
tel. 040-7508332



Zij geven U graag een aanmeldings formulier en na betaling van de 13 euro via NL05 RABO 0101 0539 83 of contant bent U donateur van cv. de Lichtstadnarren en ontvangt U z.s.m. de mooie draagspeld met jaarplaatje.

Federatie Eindhovenens Carnaval



Repen 2022



Hoe vindt u C.V. de Lichtstadnarren?

C.V. de Lichtstadnarren
p/a Rinus van de Graaf
Ellertsveldstraat 7
5628CN Eindhoven
Tel: 06-51188990



Redactie L.S.N. Carnavalskrant 2023

* Redactie: Jos Derksen, Secretariaat
John Kweens en diverse actieve leden.

* Foto's: Petra Derksen en diverse actieve
leden, Facebook, diverse mobieltjes

* Opmaak: Jos Derksen



Halfvastenbal 2023: Lampegats Sluitingsfist

Na een tijdje van afwezigheid wordt dit jaar het Sluitingsfeest weer opnieuw gehouden. De organisatie blijft ondanks het stoppen van enkele verenigingen toch nog hetzelfde: afgevaardigden van CV de Leute, CV de Kletsmeiers en CV de Lichtstadnarren en de SFEC.



De opzet wordt een beetje anders maar het doel blijft hetzelfde: een gezellige afsluiting van de carnaval. Even gezellig na borrelen met alle bevriende carnavalsverenigingen.

Er zal ook aandacht zijn voor de Beste Mensch en het Goei Vrouwke.

Dit jaar zal het Gezamenlijk Sluitings Feest plaatsvinden op zaterdag 18 maart 2023 in Zalencentrum Eindhoven, Hoogstraat 297a in Eindhoven.



Uitreiking gouden narren

Indien je 22 jaar lid bent ontvang je een gouden nar speld, de volgende leden, Jack, Jan, Roy en Rinus hebben deze het afgelopen seizoen ontvangen namens de vereniging van Harte gefeliciteerd.



Jack Verschuren



Rinus van de Graaf



Roy Damen



Jan Smit

Administratieve en fiscale dienstverlening
Betrokken en interesse in u en uw onderneming



Velakker 19
5672 PE Nuenen
040 - 284 28 82

Houtse Bazar

*Feestartikelen - Carnavalsartikelen
Vuurwerk en vele andere artikelen*

*De allergrootste
collectie Carnavals-
kleding en accessoires!*



Nu nog groter

**Hoofdstraat 182 - Helmond 't Hout
Tel. 0492 - 536605**

Vanuit Eindhoven tweede stoplicht rechts,
dan over het spoor meteen links

WEBSHOP: www.luxecarnavalsjassen.nl

MAGIC

**DONER PIZZA
LUNCHROOM PIZZERIA**

**NEDERLANDPLEIN 97
EINDHOVEN**

TEL. 040 - 242 8244

www.magicdonerpizza.nl

de basis van uw interieur

de kempen b.v.
s i n d s 1 9 6 2
p a r k e t v l o e r e n

Joris Minnestraat 8 - 5623 ER Eindhoven
☎ 040 - 243 40 80
www.dekempenparket.nl
info@dekempenparket.nl



BERTUS VAN EEMBERGEN IN MEMORIAM

Wat paste bij hem, ja juist carnaval en zijn onnavolgbare “koffie met dunne melk”.

ONZE “BESTE MENSCH” VAN HET LAMPEGAT.



Regelmatig heeft de Carnavalsvereniging “De Lichtstadnarren” leden gehad die met name genoemd konden worden als “het ware gezicht van de vereniging”. Om niemand te kort te doen noem ik er maar een op. Bertus van Eembergen of te wel ONZE BERTUS, bekend in geheel carnaval Lampegat. Bertus is niet meer, hij overleed aan een gescheurde aorta. Iedereen die Bertus kent, die gelachen heeft met Bertus, gezongen heeft met Bertus en echt carnaval gevierd heeft met Bertus weet dat het voor de bijna 60 jarige club een keihard gemis is dat Bertus niet meer zijn gezicht kan laten zien. Door zijn leeftijd liep hij niet meer mee op de voorgrond maar was nog wel een echte, en soms kritische Lichtstadnar.

Veertien jaar was Bertus afgevaardigde namens de Lichtstadnarren bij de Federatie Eindhovense Carnavalsverenigingen (zo heette het in zijn tijd). Een favoriet baantje voor Bertus was ook zitting nemen in de Prinskeuze Commissie.

Zeven jaar wist hij eerder dan de rest van de vereniging wie de Prins der Lichtstadnarren zou worden. Onder zijn kapsalon “TINY” hadden Tineke en Bertus een gezellige bar onder vloer van de kapsalon. Daarin werd menig vergaderinkje afgewerkt.

In 2009 was hij door het dolle heen, onze Bertus. Zijn mondhoeken klaptten tegen de oren aan. Op de maandagmiddag tijdens de vier dagen carnaval stond de hele vereniging De Lichtstadnarren paraat in de grote tent op de markt. En daar klom onze Bertus op het podium, gevolgd door het omhangen van de felbegeerde onderscheiding BESTE MENSCH VAN EINDHOVEN. Dat raakte hem echt in zijn hart en trots als een pauw. Chris Baats, een geweldige organisator binnen onze club, heeft deze onderscheiding ook ontvangen. Echt de hoogste onderscheiding in het land van de carnaval in Lampegat.

Bertus heeft heel erg lang gehouden van de Lichtstadnarren. Hij was aanwezig op de oprichtingsvergadering in 1963. De oprichters zijn niet meer in leven maar Bertus was ook altijd trots op als hij in het rijtje van de oprichters werd genoemd. Als iemand de vaardigheid in pacht heeft zou deze een schitterend boek kunnen schrijven betreffende de gang van Bertus door het land van Carnaval bij CV De Lichtstadnarren in het Lampegat. Lachen, gieren en brullen als hij samen met zijn Tineke aanwezig was. De meeste rare capriolen haalde hij uit. Bertus was voor alles in. Kijk naar de foto's en je ziet het zelf, niets was hem te gek.

Bertus heeft, samen met zijn trouwe carnavalsvrienden aan de wieg gestaan van de BOEREN TROUWPARTIJ. Hij was ook de eerste boer die in de onecht verbonden werd met de bruid. Omdat het hem wel beviel deed hij het nog een tweede maal.



Vervolg BERTUS VAN EEMBERGEN IN MEMORIAM

De verkleedpartijen van Bertus waren hilarisch. Iedereen wachtte op de komst van Bertus om weer in een schaterlach uit te barsten vanwege de bekende verkleedpartij.

Het kon hem niet gek genoeg gaan. En wij maar lachen maar toch ook met hem de leut, plezier en de gein ondervinden. Zo werd Bertus ook een keer PRINS van Woensel, echt door Noord Eindhoven bovenop een mooie Prinsenwagen. Waar hij het vandaan haalde weet je niet maar wat hij wilde gebeurde.

Bertus trok het hele gezin mee in de carnaval en natuurlijk binnen CV. De Lichtstadnarren. De familie was overal. Concert Carnavalesk, de Zwetsavond, Federatiebal en natuurlijk de Club 111. Bertus was overal bij maar zijn thuishaven was toch altijd CV. De Lichtstadnarren.

Bertus vond het dansmarietjes toernooi van de Lichtstadnarren geweldig en bood een grote wisselbeker aan. Na het overlijden van zijn vrouw "TINY" werd de beker omgedoopt tot de "Tiny van Eembergen bokaal".



Bertus bracht het ver in de carnavalswereld, binnen en buiten het Lampegat. Zo werd hij Doctor in de Carnavalskunde in Brugge bij CV. De Totentrekkers. Tevens werd hij lid bij het "elitaire" genootschap van ridders van het Gulden vlies.

Bertus hield van "KOFFIE MET DUNNE MELK", dat sloeg hij nooit over. We zullen het nu maar vertellen. Koffie van Bertus zal voor een ieder duidelijk zijn. De dunne melk. Nou dat was zijn dagelijks scheut vieux in die koffie.

Bertus is ook Prins der Lichtstadnarren geweest. Onder de naam FIGARO zwaaide hij de scepter. Later werd hij door zijn zoon Francois toegevoegd aan het gezelschap van de Prins der Lichtstadnarren. Het moge duidelijk zijn dat Francois die Prins was. Iedereen vroeg zich af wat Bertus zijn functie in het gezelschap was. Wij gaven die functie maar een naam. Alcoholisch toezichthouder op het gebruik van non alcoholische drank door het gezelschap. Nuttigen van de laatst genoemde drank betekende beëindigen deelname groot gezelschap der Prins.

Bertus is ook nog Prins geweest van Woensel. Een uitstapje voor een jaartje. Stadsprins wilde hij graag worden en stelde zich kandidaat. Voorgestel werd hij aan de FEC in de kelderbar onder de zaak aan de Kruisstraat. Bertus glom en was helemaal voor in. Helaas kreeg hij de mededeling dat hij "te oud" was, althans volgens de regels die nergens gevonden konden worden. Bertus heeft daarvan pijn geleden. Jammer maar het ging niet door maar Bertus bleef de carnaval trouw.

Als je denkt dat Bertus frank en vrij zich kon gedragen dan heb je het wel mis. Zolang Tineke nog leefde klonk het de hele avond: "Bertus gedraag je , kende niet maken". Gelukkig klonk er vaker uit de keel van Tineke: "Oh wat is het toch weer gezellig".

Er is een liedje "Er is een Amsterdammer heengegaan". Maar wij zullen er een andere tekst aan geven: "Er is een Lampegatter heengegaan". Een Lampegatter mag hij genoemd worden want er zat meer in hem dan Lichtstadnarren.

Het is een hard gelag maar wij veranderen er niets aan. Bertus en Tineke zullen altijd in onze gedachten blijven. Wij, allen die Bertus en Tineke kenden, danken hun voor al het plezier dat wij met HUN samen genoten hebben. SALAAI, SALAAI!!!!!!

BERTUS RUST ZACHT, ZOEK TINEKE, OM DAARNA SAMEN HET CARNAVALESKE BEDJE VOOR ONS ALLEN LEKKER OP TE MAKEN



In memoriam Jan van Lierop (Vader)

Op 2 oktober 2021 bereikte ons het droevige bericht dat geheel onverwachts van ons is heen gegaan,

Jan van Lierop

Jan is in 1995 bij ons begonnen als niet meewerkend lid en heeft sindsdien zo ongeveer alles gedaan wat er maar kon. Prins is hij niet geweest maar wel 2x adjudant, raad van elf, bestuur, promotieclub, organisatie LSN minidansmarietjestoernooi, schilderclub etc. Hij zette zich vooral enorm in voor onze donateurs, altijd rondlopen met lijstjes, jaarplaatjes en natuurlijk zijn koffertje. Wat er ook te doen was, Jan stond voorop en hielp waar hij maar kon. Jarenlang hebben we bij Jan en Sjaan na ieder bal frikandellen gegeten en koffie gedronken, niks was te gek, alles kon. De laatste jaren ging Jan het wat rustiger aandoen maar kon toch niet alles laten vallen, vooral de donateurs bleef hij onder zijn hoede nemen. De schok was bij ons dan ook groot toen wij hoorden dat hij ineens was overleden.



Lieve Jan, Vader, bedankt wat je al die jaren voor ons gedaan en betekend hebt, We zullen je nooit vergeten.



Memorie Richard van Rooij

Helaas hebben we september 2022 afscheid moeten nemen van een van onze Lichtstadnarren, Richard van Rooij, die jaren onze vereniging heeft ondersteund in raad en daad.

Richard was een echte familiemens, een harde werker en een carnavalist in hart en nieren.

Sinds dat hij in de jaren 90 lid werd van CV de Lichtstadnarren heeft hij zich vol ingezet voor de vereniging. Vele jaren heeft hij de technische commissie geleid, altijd in de weer met halen en brengen van spullen, zaal versieren en klussen.



In die tijd hebben we bij zijn werkgever op de werkvloer diverse decorstukken voor de Lichtstadnarren gemaakt, onderscheidingen geschilderd en zelfs met de Raad van elf een keer sinterklaas-surprise gevierd.

Tijdens het repen was het altijd een verrassing waarmee Richard teruggekomen was van vakantie; Een gekke bril, een pruik of een andere gadget kwam bij Richard uit de tas, en zo was de sfeer al helemaal gemaakt alvorens we de stationsrestauratie verlieten.

Richard heeft de laatste jaren door zijn gezondheid een stapje terug moeten doen. Optimistisch als hij was, bleef hij wel naar onze residentie komen om zijn kleindochters te zien dansen en van een pilsje te genieten. Het was dan ook fijn om hem op zo'n moment te begroeten.

Enkele van Richard zijn verdiensten, daarin natuurlijk gesteund door zijn Henriëtte:

1996: Adjudant Richard bij Jubileumprins Festanariz

2002: Prins Consolidarius van CV de Lichtstadnarren

2004: Adjudant Fielos bij prins Dionysos

Twee dochters als dansmarietje

Diezelfde dochters als Prinses [2013 Sensation, 2016 Xanthia]

Twee kleindochters als dansmarietje

Een kleinzoon als Jeugdprins

vele jaren als Raadslid, klusser, chauffeur, garagebeheerder, onderscheidingen schilder, etc., etc.



We zullen Richard missen, en moeten op zoek naar een nieuwe (ludieke) tegenstem op elke ledenvergadering.

Fotogalerij CV de Lichtstadnarren De Raad



Fotogalerij CV de Lichtstadnarren De Raad



En Nar Jack

Fotogalerij CV de Lichtstadnarren de Dames



Los na lange tijd



En dat is nog niet alles: Enkelen ontsnappen nog steeds aan onze foto's



De vereniging:

Prins: *Voleurs = Ralf op den Buijs*

Adjutant: Richard Ruijer en Damian van der Heijden



Het Bestuur:

Roy Damen
Rinus van de Graaf
Ronny van de Graaf
Damian vd Heijden
John Kweens

Ereleden:

Kees Bakx
Peer Derhaag
Appie Dijk
Gerard van der Elsen
Ronny van de Graaf
Hans van der Heijden
Gerard Klaassen

Ere-Voorzitter:

Gé Wonink

Raad van Elf:

Michel Brok
Ralf op den Buijs (VzRv11)
Jos Derksen
Michel Heeren
Niki van der Heijden
Peerke van der Heijden
Eric Pruim
Richard Ruijer
Jan Smit
Ton Smits
Jack de Turck
Maarten Vennix
Toon Verhaar

Dansgarde Senioren:

Isabella van Dommelen
Nikita van der Ende
Cyranna Klokgieters
Meike van Tilburg
Celina v.d. Ven
Lisanne v.d. Ven
Lisa Verhaar

Leiding Dansgardes:

Daisy Smit

Overige Leden:

Marisca Damen
Anja Baumann
Henri Frijters
Gerard Klaassen
Huub Nauts
Wim Noordzij
Bep Strijb
Diana Vugts

Nar:

Jack Verschuren

Afgevaardigde sFEC:

Toon Verhaar

Donateurs belangen:

John Kweens
Jack Verschuren

Dames:

Annemarie Bell
Mieke Brok
Marisca Damen
José van de Elsen
Petra Derksen
Jolande Frijters
Gerry van de Graaf
Petry van de Graaf
Anita van der Heijden
Kim van der Heijden
Sjaan van Lierop
Diny Noordzij
Wilma Petersen
Tamara Pruim
Henriëtte van Rooy
Daisy Smit
Klarina v.d. Heijden
Lydia Steurs
Bep Stijb
Sylvia Ruijer
Jolanda van Rooij

Afgevaardigde Dames:

Marisca Damen

Ex-Prinsen:

Zie bladzijde 26

Promotie Club:

Hr. Joey Baumann
Mw. Annemarie Bell
Hr. Roy Damen
Hr. Anton v. Geloven
Hr. Rinus van de Graaf
Hr. Ton van Haaren
Hr. Damian van der Heijden
Mw. Klarina van der Heijden
Hr. Niki van der Heijden
Hr. Peter van der Heijden
Hr. John Kweens
Hr. Jasper Overdijk
Hr. Richard Ruijer
Hr. Jan Smit
Hr. Maarten Vennix
Hr. Toon Verhaar
Hr. Jos van Vugt

Donateurs:

Helaas, alle namen past niet, maar dank voor uw bijdrage!





DEELEN
SINDS 1974 | STOFFEN & GORDIJNEN

VOOR AL UW
CARNAVALSSTOFFEN
EN FOURNITUREN

Deelen Stoffen & Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD, Helmond
Tel. 0492-547023
info@deelenstoffen.nl
www.deelenstoffen.nl

Peter
GEURDS
assurantiën

Peter Geurds Assurantiën

Bezoekadres: Hondsruglaan 83 A
5628 DB Eindhoven

Tel. nr. 040-2414304
Fax nr. 084-7316790

Email: Info@petergeurds.nl

www.advieskeuze.nl

Jokiva Verhuur

Languedoclaan 35
5627BE Eindhoven
tel. 0646767610



info@jokiva-verhuur.nl
www.jokiva-verhuur.nl

springkussens, statafels en meer...



RESIDENTIE C.V. DE LICHTSTADNARREN: 't Trefpunt



Stichting 't Trefpunt

Belgiëplein 20
5628 XJ Eindhoven
Telefoon: 040-2420410
Mobiel: 06-82804871

info@trefpunteindhoven.nl
www.trefpunteindhoven.nl



Oranje Fonds
voor sociale initiatieven

VSBfonds,
iedereen doet mee